

KOORDINATERNE



16° 15' 45" S

68° 09' 13" V

HUAYANA POTOSI

SOLOPGANG I 6.088 METERS HØJDE
— LA PAZ, BOLIVIA



TEKST & FOTO:
NIELS VOGNSEN #749

Med mit fokus fikseret på åndedrættet, den smalle passage mellem gletsjerens naturskabte isskulpturer og glitrende sne fra morgensolens gyldne skær, nærmede jeg mig toppen af Huayna Potosi.

Det er ikke langt fra Bolivias hovedstad, La Paz, hvor man finder det massive bjerg, der på afstand ser aldeles spektakulært ud med sine stejle, sneklædte sider og den spidse tinde.

Selve bestigningen tager ikke mere end to dage, men det er til gengæld nogle dage, der brænder sig fast på nethinden. Det omskiftelige terræn, der også inkluderer bestigning af mindre is-gletsjere, er enormt fascinerende. Men hvis du ikke har erfaring med anvendelse af steigeisen (pigsko) og at gå i reb, så gør du bedst i at alliere dig med en guide.

Med afsæt i verdens højest beliggende storby, La Paz (3.600 meter over havet), kører man ud ad en lille grusvej op til højsletten (4.700 meter over havet) og vandrer derfra op til en lille base-camp, hvor man enten kan vælge at campere i telte mellem klipperne på siden af bjerget eller lade sig indlogere i et lille refugium. (5.200 meter over havet).

Iført varme dragter, der allermost minder om noget til en måneekspedition, stovler, pandelampe, steigeisen, isøkske med

videre, sætter man ud fra base camp midt om natten. Målet er at opleve solopgangen fra toppens snefane, og i pandelampens skær starter den stejle opstigning i mørket gennem det sneklædte landskab.

To og to går man i reb, og du er afhængig af, at din partner er i tilstrækkelig god form, da begge ellers må vende om. Inden man tager de sidste skridt mod toppen, venter en sidste udfordring: en stejl gletsjer på 10-15 meter - og dermed skal både isøkser og steigeisen i brug.

Et syn for guderne venter - en magisk solopgang med et farvespektrum, der sjældent er set. Højsletten er nedenfor, snedækkede tinder, så langt øjet rækker, dybe dale, en by, der stadig sover og Titicaca-søen i det fjerne.

I september 2016 besøgte jeg Bolivia, og i den forbindelse besluttede jeg mig for at prøve kræfter med bestigning af Huayna Potosi, der skulle være mit første forsøg på et 6.000-meter bjerg. Det betragtes som værende ét af de nemmeste bjerge i 6.000-meters kategorien.

■ *Niels Vognsen besøgte bjerget Huayna Potosi i september 2016. Læs mere om hans rejselev på www.xvognsen.dk.*

